



Bijdragen en brieven

tellen respectievelijk max. 600 dan wel 200 woorden. Adres en telefoonnummer vermelden. Gelijktijdige aanbieding aan andere kranten is ongewenst.

opinie@volkskrant.nl
brieven@volkskrant.nl
ombudsvrouw@volkskrant.nl

Commentaar



Uit de loopgraven

Kom maar op met die wietplantage onder gemeentevlag. Dan kunnen we eens kijken of het werkt.

Het debat over de toekomst van het softdrugsbeleid is ten diepste gepolariseerd. Het ene kamp, aangevoerd door de Heerlense burgemeester Paul Depla, is overtuigd dat het gedoogbeleid failliet is. De dubbelhartigheid – gedoogde verkoop aan de voordeur, een streng verbod op bevoorrading aan de achterdeur – is de ideale voedingsbodem gebleken voor grote criminele netwerken. Politie en justitie proberen met man en macht te handhaven, maar kunnen niet voorkomen dat een professionele, steeds gewelddadiger sector de markt beheerst. Beroepscriminelen maken misbruik van kwetsbare mensen die in ruil voor wat extra inkomsten grote risico's nemen. De politie is te veel tijd en gemeenschapsgeld kwijt met de opsporing.

Depla zoekt de oplossing in de gereguleerde wietteelt, onder controle van de overheid. Hij hoopt criminelen de

Patstelling maakt dat er helemaal niets gebeurt

wind uit de zeilen te nemen. Maandag lanceerde hij een nieuw argument: het zou ook nog eens beter zijn voor de volksgezondheid, omdat de overheid dan de kwaliteit en de sterkte van de wiet kan beheersen.

Het andere kamp, aangevoerd door minister Opstelten, heeft praktische en principiële bezwaren. Praktisch: volgens schattingen van de politie gaat 51 tot 97 procent van de productie naar het buitenland. De illegale teelt blijft dus gewoon bestaan, naast die van de overheid. Principieel: moet een overheid die roken en drinken ontmoedigt nou uitgerekend de drugsproductie zelf gaan regelen en daarmee normaliseren? Wat is daarvan de uitstraling?

Dat zijn volstrekt geen onzinnige bezwaren. Maar de zwakte van het kamp-Opstelten ligt wel in het gebrek aan een oplossing. Die zou kunnen zijn: rigoureuze sluiting van alle coffeeshops. Maar dat idee heeft toch ook weer weinig aanhangers. De kans dat alle Nederlandse gebruikers het illegale circuit in worden gejaagd, is te groot. Dat is een averechts effect met weinig betekenis, aangezien die voorzijde van het gedoogbeleid redelijk werkt. Nederlandse jongeren gebruiken niet meer softdrugs dan hun leeftijdgenoten in andere landen.

Het gevolg van de patstelling is dat er helemaal niets gebeurt, terwijl het maatschappelijk probleem steeds groter wordt. Een groeiende groep burgemeesters krijgt genoeg van die struisvogelpolitiek. Het is een kwestie van tijd tot de eerste gemeente de kont tegen de krib gooit en op eigen houtje gaat experimenteren met gereguleerde teelt.

Laten we niet de illusie hebben dat het probleem dan opeens is opgelost. Maar we kunnen tenminste eens kijken wat er nou echt gebeurt. Misschien valt het mee. Het kabinet moet die ruimte nu maar eens gaan geven.

Raoul du Pré

Stekel

Wissel zonder gouden pik

Louis van Gaal wordt genoemd om zijn fenomenale wissels dit WK, maar één wissel heeft hij niet in de hand. Zijn spelers moeten hun luxe hotel Caesar Park Ipanema verlaten om plaats te maken voor de bobo's van de FIFA. De KNVB kon slechts tot en met de halve finale kamers reserveren. Dat zou geen probleem zijn als Oranje conform de nationale verwachting gepresteerd had: matig tot slecht. Maakt Nederland het nog

bonter door woensdag in São Paulo te winnen van Argentinië, dan dreigt dakloosheid bij terugkeer in Rio de Janeiro. Een nieuw hotel moet gezocht worden. Tip: David Beckham kocht een huis in een favela. De prioriteiten van de FIFA zijn in elk geval helder: doordat de voetballers wijken, kunnen de sponsors en hoogwaardigheidsbekleders zich in alle rust voorbereiden op hun grote dag.

Anna van den Breemer

Jos Collignon



Banken zijn weg, leve de bankier!

ING wil mogelijk delen van de bank verplaatsen naar het buitenland, vergelijkbare signalen kwamen eerder al van Robeco en handelshuis Optiver. Door als enige in Europa de bonussen tot 20 procent te beperken, jaagt minister Dijsselbloem de bankensector – van wat er nog over is – uit Nederland.

De werkgelegenheid verdampt hier, in Londen ontstaan de nieuwe banen. Belangrijke delen van de Nederlandse financiële sector zijn al gedecimeerd. De Nederlandse zakenbanken zijn dood. De aandelen-, valuta- en obligatiehandel, het beheer van onze pensioengelden: weg. ING was ooit het dertiende grootste concern wereldwijd, ABN had alleen al in Amerika belangen van meer dan 20 miljard: alles verdwenen. Daarbij gaat de uitverkoop van onze bankensector hand in hand met die van ons bedrijfsleven. De afgelopen 25 jaar zijn meer dan 150 grote bedrijven van de Nederlandse beurs opgekocht. Onze trotse eerste effectenbeurs van de wereld is nu kleiner dan die van Polen. *Alles ist vorbei.*

Het gevolg is dat Nederland dreigt te vervallen tot een soort Bel-

gië, een economisch wingewest voor buitenlandse partijen. Wat de risico's zijn van buitenlandse bestuurscentra en dividendstromen die met een enkele reis het land uitgaan, bewijst Organon. Van de een op de andere dag hebben we 400 hoogopgeleide, werkloze farmaceuten in een slaperig provincie-

Welk land levert zich volledig uit aan buitenlandse investment banks?

stadje aan de Maas.

Nederland heeft geen kapitaalmarkt meer, maar in de plaats daarvan wel bijna 1 miljoen werklozen en een AEX die op de helft staat van tien jaar geleden. In Duitsland daarentegen staat de DAX op een *all time high*, en in Amerika de Dow Jones idem. Maar gelukkig: de banken zijn weg uit Nederland, leve de bankier!

De kans is groot dat in de toe-

komst de Nederlandse financiële sector nog slechts bestaat uit zo'n honderd duurbetaalde *relationship managers* en buitenlandse Representative Offices in het WTC. Zij leiden binnen 24 uur de transacties door naar Londen, waar de werkgelegenheid en welvaart zich opbouwen. Welk land levert zich volledig uit aan buitenlandse investment banks? Welk land is zo naïef om zo'n groot deel van zijn economie te slopen? Welk land heeft een pensioenpot van 1,3 triljard euro en laat zich het kaas van zijn brood eten?

Ter verdoezeling van de structurele economische problemen voeren politici te kust en te keur de duivel op; 'daar is hij, mensen, verkleed als Nederlandse bankier!' Dit populistisch inspelen op wraak, afgunst en wrok komt slechts voort uit perverse parlementaire prikkels: puur voor het korte-termijngewin van meer stemmen. Maar de eerstvolgende parlementaire enquête kunnen we al weer zien aankomen. Waar zijn de Nederlandse banen gebleven? Met minister Dijsselbloem in de beklagdenbank.

Chris de Groot, Managing Partner
Financial Asset Executive Search

Ander commentaar

We zijn allen schuldig aan moord op Palestijnse tiener

In de drie dagen tussen de moord op MOHAMMED ABU KHDEIR en de officiële erkenning dat de opgepakte verdachten waarschijnlijk 'Joodse extremisten' zijn, getuigden gesprekken en discussies op sociale media van ontkenning. Het ging van 'ik kan niet geloven dat Joden dit gedaan hebben' tot 'die moordenaars traden niet op als Joden, wij zijn zo niet'. Ontkenning, na ontkenning, na ontkenning. De formule voor schadebeperking onder politici is dat de vermeende moordenaars 'Joodse waarden' hebben verraden door een 16-jarige te ontvoeren, vermoorden en verbranden. Ze voegen daar aan toe dat onze maatschappij zulke zaken

HAARETZ

Ontkenning, na ontkenning, na ontkenning

tenminste veroordeelt, terwijl Palestijnen het doden van kinderen ophefelen. Onze moordenaars zijn slechts rotte appels, hun hele boom is vergiftigd. En dus? Zelfs als deze vergelijking niet voorbij zou gaan aan de vele gevallen van anti-Arabische

terreur en het feit dat Israël al 47 jaar regeert over een bezet volk – welke wedstrijd willen we hiermee winnen? [...] Israëli's kunnen blijven vinden dat Arabisch geen verplicht vak is op school en dat je niets leert over Arabische cultuur. Of dat Arabische steden in Israël kleinere budgetten krijgen. Laten we ook de mythe geloven dat we over 2,5 miljoen Palestijnen kunnen regeren zonder dat het ons oordeel verblindt. [...] Waar alledaags racisme normaal is, wordt de afstand tussen het normale leven en de ergste *hate crimes* snel kleiner. Anshel Pfeffer. (Volledige tekst: www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.603431)